

BoekStart

Boekidee voor de kinderopvang



Hey baby, kijk! Een knuffelboek

Concept en tekst van Laura van Bouchot

Illustraties van Eva Mouton

Kartonnen boek – 9 illustraties in zwart-wit met een korte zin als tekst



Dit is een knuffelboek maar je kunt er niet mee knuffelen zoals je zou verwachten van een babyboek. Het gaat wel over knuffelen. Kijk maar naar de grote en kleine tijger op de voorkant. Twee streepjes maken duidelijk dat mama of papa tijger hun kleintje kopjes geeft terwijl die tevreden ligt te slapen. Ook tussen alle andere papa's en mama's en hun kleintjes in dit boek is alles goed, veilig en blij. Er worden kusjes gegeven en er wordt gewiegd, aan oortjes geknabbeld, gesnuffeld, gestreeld en geneuzeneusd. En wat is er nou heerlijker dan met de pootjes om elkaar heen in slaap vallen? Zoveel warm geknuffel... dat werkt aanstekelijk!

Voor baby's en dreumesen

Boekjes in zwart-wit zijn de eerste boekjes waar baby's graag naar kijken. Ze zien contrast beter dan kleuren en gedetailleerde patronen. Je leest dit boek al met jonge baby's door het op een afstand van iets meer dan 15 centimeter voor ze te houden. Hoewel baby's op de leeftijd van vier maanden kleuren hetzelfde zien als volwassenen, is het zwart-wit nog lang boeiend en blijft dit boek ook door de dieren aantrekkelijk tot ver in de dreumesperiode. Dreumesen brabbelen bij wat ze zien, krabbelen aan de kleine olifant, geven de hond kloppes en aaien de kleine ijsbeer. Je merkt vanzelf wel hoe lang het boek nog in de smaak valt. Probeer het gewoon met een kind, gebruik je stem en je fantasie en speel samen net zoals de dieren doen met elkaar.

Vorbereiding

Pas als je dit boek goed hebt bekeken en hebt nagedacht over hoe je het voorleest, merk je welke fijne mogelijkheden het biedt.

- Er staan leuke dieren in dit boek, maar ze zijn waarschijnlijk niet allemaal bekend. Dat geeft niet. Ze zijn aibaar genoeg en spelenderwijs hoort het kind van jou hoe ze heten. Dan weet het waar de panda is, de bonobo (die je gerust aap kunt noemen), het stinkdier, de zebra en de koala. Op iedere plaat zit ook nog ergens een miertje. Leuk om te zoeken.
- Er staat overal een regel tekst bij die telkens begint met: 'Kijk!'. Bijvoorbeeld: 'Kijk! Pandabeer heeft pijn en krijgt kusjes op zijn poot'. De zin op de volgende bladzijde rijmt daar op: 'Kijk! Baby bonobo wiegt heerlijk heen en weer op schoot.' Dat is wel leuk bedacht maar werkt als rijm alleen als je vlot doorbladert, terwijl het juist goed is wat langer bij de platen stil te staan.
- Hoe wordt er geknuffeld door de dieren en hoe doe je ze na? Het is leuk als kinderen na een paar keer weten dat je ze gaat wiegen, kopjes geven, aaien of dat jullie samen neuzeneuzen!



BoekStart



Introductie

Voor baby's is het niet nodig het boek te introduceren. Pas als een dreumes iets begrijpt van wat er gebeurt in dit boek past een introductie. Je verbindt het met de eigen ervaringen en dat roept begrip op van wat het ziet in het boek.

• Au? Kusje erop!

Doel: voorkennis en sfeer oproepen van troosten en knuffelen

- » Gebruik een voorval dat zich concreet voordoet, bijvoorbeeld: een dreumes doet zich pijn en moet getroost worden. Neem het boek erbij en vertel: 'Kijk, kleine panda huilt ook, net als jij. Zijn poot doet zeer. Mama panda geeft een kusje op zijn poot. Zo gaat de pijn weer over.'

• Een wiegeliedje

Doel: in de sfeer brengen van wat de dieren met hun kleintje doen

- » Zing een wiegeliedje voordat je een kind in bed legt. Wieg het even en zing bijvoorbeeld het traditionele 'Slaap kindje slaap' of 'Ga maar lekker slapen, doe je oogjes toe, ni na ni na noe'. Of laat een liedje horen uit *De mooiste wiegeliedjes van hier en elders*' (hier is ook een [Boekidee](#) bij). Gebruik het liedje bij de afbeelding van mama bonobo die haar kleine aapje wiegt: 'kijk net als jij!'.

Voorlezen

Niet alleen bij een dreumes, maar ook al bij een jonge baby noem je het samen kijken in dit boek voorlezen. Hoe doe je dat dan?

- Een jonge baby kan dit boek nog niet zelf vasthouden en hanteren. Daar is het te zwaar voor. Toch kijkt hij graag naar de platen. Je toont het boek als hij recht voor je ligt en houdt het op wat meer dan 15 centimeter afstand. Jullie zien elkaars gezicht goed. Je houdt het boek goed stil en zo lang de baby geboeid kijkt, blijf je bij die ene bladzijde. Twee of drie keer veranderen van bladzijde is meer dan genoeg. Spreek de baby aan en vertel over wat er te zien is, ook al weet je dat hij dat niet begrijpt. Het gaat om genieten van het contact met jou, de sfeer en je stem. Je let op de reacties en je voelt wel aan of hij het fijn vindt en lacht en trappelt van plezier. Draait de baby zijn hoofd weg? Dan is het genoeg geweest.
- Na de leeftijd van 9 maanden weten baby's hoe je met een boek omgaat. Ze maken het zelf open en dicht, bladeren kriskras en weten dat er plaatjes zijn waar jij iets bij vertelt. Ze reageren door met hun handje op een plaatje te klappen of erover te wrijven. Voorlezen betekent voor jou: volgen en meedoen. Lees de tekst en vertel daarna met eigen woorden wat op een plaatje staat: 'Mama olifant streelt met haar slurf haar kleine olifantje. Die zwiept met zijn staart. Hij vindt het fijn dat zijn mama hem streelt.' Beweeg met je vinger alsof je het olifantje ook streelt en dat doe je ook bij de baby zelf. Vertellen, gebaren maken, wiegen, knuffelen en kriebelen, zo lees je een dreumes dit boek voor.

Activiteiten

Door een betekenisvolle activiteit te doen na het voorlezen, zorg je voor nog meer plezier en verwerking.

• Knuffels knuffelen

Doel: verdiepen en verwerken van de indruk die het boek heeft gemaakt

- » De dreumes weet hoe er in het boek geknuffeld wordt en heeft de eigen knuffel bij zich. Je leidt een spelletje: 'Geef je beertje maar een kusje. Nu even lekker wiegen en zachtjes aaien. En kopjes geven net als mama tijger, kun je dat ook? En neuzeneuzen? Kijk, dat doe je zo!' Laat nog eens zien hoe de dieren in het boek dat allemaal doen.

• Papa en mama doen mee

Doel: verwerking van het boek versterken door de ouders erbij te betrekken

- » Laat ouders zien welk leuk boek jullie hebben gelezen en geef ze een versje dat ze inspireert om thuis op te zeggen en het knuffelspelletje te spelen: *Een knuffeltje hier / En een knuffeltje daar / Op je wang en op je haar / Nee, wacht nog eens even / Ik ben nog niet klaar / Ik vind je zo lief / Op je neus ook een paar* (Nannie Kuiper).