

BoekStart

Boekidee voor ouders



Dit kan ik ook!

In dit fleurige fantasierijke kartonboekje nodigen de kleine beestjes jullie uit om spelenderwijs de wereld te ontdekken. Samen kruipen, sluipen, springen van bladzijde naar bladzijde, om op zoek te gaan naar dat waar jullie goed in zijn. Wat zijn jullie talenten?

Zintuigen prikkelen

Vanaf de geboorte zal je kindje door te voelen, te ruiken, te luisteren en te kijken langzaam de wereld ontdekken. Door tegen je kindje te praten en ermee te zingen, zal het al snel jouw stem en die van andere huisgenoten herkennen. Door de verschillende zintuigen te prikkelen is je kindje aan het leren. *Dit kan ik ook...!*

Spiegelen en herhalen

Zoem op de eerste bladzijde mee met de bijen. Ze zoemen in het rond, hoor je ze: bzzzz, bzzzz, bzzzz...? Maak er een kriebelspelletje van, door met je vinger en duim een bijtje na te bootsen en kleine rondjes te vliegen. Laat het bijtje kriebelend landen op je kindje, succes verzekerd. Door voor te doen en veel te herhalen zal je kindje dit ook gaan proberen en zal het je bewegingen en je stem na willen doen. *Dit kan ik ook...!*



Dit kan ik ook!

Mies van Hout
Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren
ISBN 9789089673831
Boekidee door: Jos Boon



Uitdagen tot bewegen

Op alle bladzijden scharrelen kleine beestjes rond, wat zijn ze aan het doen? Laat je uitdagen om samen met je kindje te bewegen zoals de beestjes. De mieren trippelen, het lieveheersbeestje fladdert, de krekel springt rond, en de slakken... die luieren. Kan jij dat ook...? Het leuke aan deze spelletjes is dat je er geen speciaal materiaal voor nodig hebt. Gebruik je handen, je mimiek, je stem en maak plezier. *Dit kan ik ook...!*

Beweegversjes en -liedjes

Natuurlijk is dit ook een heerlijk boekje om rustig van te genieten, de plaatjes te benoemen of een versje bij op te zeggen over 'het Spinnetje' of het liedje te zingen van 'Hanse Panse Kevertje' het lieveheersbeestje. Zomaar een aantal ideetjes om spelenderwijs actief taalgebruik te stimuleren en de woordenschat te vergroten. *Dit kunnen jullie ook...!*

*Een spinnetje, een spinnetje,
Dat kriebelt aan mijn kinnetje.
Het kriebelt aan mijn been
En aan mijn grote teen.
dan gaat hij weer terug
en kriebelt op mijn rug.*

*Hanse Panse kevertje
Die klom eens op een heg.
Neer viel de regen,
Die spoelde alles weg.
Op kwam het zonnetje,
Die maakte alles droog.
Hansje Panse kevertje
Die klom toen weer omhoog*

Tip: Gebruik de [BoekStartapp](#) voor andere leuke boekjes om uit voor te lezen.