

BoekStart

Boekidee voor ouders



Dit verhaaltje gaat over mij

Met de titel van dit fleurige kartonboekje start gelijk jullie avontuur; dit verhaaltje gaat over mij... Kijk maar eens in de spiegel op de kaft van het boekje, wie zien jullie daar...? Van wie zijn die ondeugende ogen, van wie is die vrolijke mond, van wie is die neus? Wie is dat...? Vul samen maar in wie jullie daar zien.

Steeds nieuwe avonturen beleven...

Samen avonturen beleven door voor te lezen, dat kan met dit stevige boekje, het staat er werkelijk bol van. Het bijzondere aan dit boekje is, dat je steeds samen kan kiezen voor een ander verloop van het verhaaltje. Hoe...? Door tijdens het voorlezen voor een ander plaatje te kiezen uit de verschillende illustraties. Zo ontstaat er elke keer weer een nieuw avontuur. Een leuke manier om je kindje uit te dagen en zo spelenderwijs actief taalgebruik uit te lokken. Je kindje leert namelijk de taal vooral spelend, zingend en luisterend te ontdekken en te gebruiken. Laat je moedertaal de basis zijn, dit is de taal van je hart.

Dagritme...

Elke dag kent zijn ritme van opstaan en slapen, eten en drinken, spelen en voorlezen. Tijdens het verhaaltje in dit boekje volg je samen met je kindje dit herkenbare dagritme. Zo is er spelenderwijs aandacht voor vele avonturen in de ochtend, de middag en de avond. Niet alleen in huis maar ook daarbuiten.



Dit verhaaltje gaat over mij

Illustraties: Marcos Farina
Uitgeverij Boycott
ISBN 9789492986627

Boekidee door: Jos Boon



Hoe fijn om dit te koppelen aan jullie eigen ervaringen en activiteiten op een dag en hier over te praten, te zingen en te bewegen.

Hoe lees ik voor...

Zoek een plekje waar je rustig kunt zitten zonder afleiding van televisie, radio of telefoon. Je kindje zal het boekje niet netjes van voor naar achter doorbladeren, laat vooral je kindje zelf ontdekken. Je kindje is de baas van het boekje, dus laat het zijn gang gaan. Ondertussen zal het reageren op herkenbare plaatjes of situaties die er te zien zijn. Speel daarop in, ook dat is voorlezen! Een volgende keer kan jij daar iets meer aan toevoegen en wat langer stilstaan bij de plaatjes. Een boekje hoeft niet in één keer uitgelezen te worden, neem dus de tijd. Er valt zoveel te ontdekken.

Liedjes en bewegen...

Veel illustraties in dit boekje nodigen uit om bij te zingen, denk aan een slaapliedje, liedjes over eten en drinken of liedjes over vervoersmiddelen... Heb je inspiratie nodig? Kijk eens op [Spotify](#), er is een mooie speellijst van BoekStart. Ook op de lijst van Ageeth de Haan vind je liedjes rond dagelijkse gebeurtenissen (om deze liedjes te beluisteren heb je een gratis account nodig bij Spotify).

