

BoekStart

Boekidee voor ouders



We bakken een diertuin

We bakken een diertuin... echt? Jazeker! Deze fantasierijke titel en natuurlijk de twee koekenbakers op het kaft wekken vast je nieuwsgierigheid. Wanneer je dan de prikkelende uitnodiging op de eerste bladzijde leest: 'Kom je bij me spelen? Vandaag, de hele dag?' dan willen jullie vast weten wat er thuis allemaal mag. Kom, laten we gaan spelen!

Spelen en fantaseren

Dit kleine kartonboekje is een feestje voor het oog, het staat bol van allerlei herkenbare spelmomenten uit het dagelijks leven van je kind. De illustraties nodigen uit om te praten over de spelletjes die jullie samen doen. Gewoon benoemen kan ook en dan samen fantaseren over wat jullie zelf allemaal kunnen verzinnen. Want zeg nou zelf, wie wil er nu niet in een berentrein zitten, of lekker spetteren in het buiten-beesten-bad? Of op de zolder van het huis een voorleesslang ontdekken, van wel honderd meter lang! Wat dacht je van lekkere olifanten- en giraffenkoekjes bakken, zelfs een koekje dat kan blaffen. Nou...?

Neem de tijd

De korte teksten op rijm, ondersteunen op ieder dubbele bladzijde weer een nieuw verhaaltje. Wanneer je het boekje al vaker hebt voorgelezen, is het een uitdaging om de rijmwoorden in te laten vullen door je peuter. Zorg dan tijdens het voorlezen voor korte momentjes waarin je kind de gelegenheid krijgt om te reageren. Hoe je dat doet? Lees in een rustig tempo voor en neem de tijd.



We bakken een diertuin

Marit Törnqvist
Uitgeverij Querido

Boekidee door: Jos Boon



Gezellig samen

Start eens een nieuwe bladzijde door alleen te kijken naar de illustraties. Het prikkelt je kind om vragen te stellen en zo zijn nieuwsgierigheid te uiten. Je kunt ook een korte stilte laten vallen of je wijst iets aan en benoemt het nog niet. Zo creëer je spelenderwijs en heel ongedwongen tijd en ruimte voor je kind om na te denken en te reageren. Experimenteer hier eens mee en kijk wat bij jullie manier van voorlezen past. Want voorlezen is vooral een moment van ontspanning en gezellig samenzijn.

Geschikte boekjes...

Meer van ditzelfde...? Van Marit Törnqvist is er onder andere ook het boekje *Spelen tot het donker wordt*. Ook in dit boekje spelen de twee kinderen samen, tot het donker wordt. De volgende ochtend gaat hun spel gewoon weer verder... Maak het jezelf makkelijk, maak gebruik van de BoekStartapp of kijk op jeugdbibliotheek.nl om nog meer titels te ontdekken.

Tip: hulp nodig?

Wil je liever een helpende hand bij het zoeken van een passende titel? Stel je vraag gerust aan de BoekStartcoach of leesconsulent van de plaatselijke Bibliotheek, zij zijn er speciaal voor om je te adviseren.

